

IN DE PEILING



PAMPUSGROEP MUIDEN

WWW.PAMPUSGROEP.NL

September 2007

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Stafpraat	3
Agenda Zeeverkenner	5
ZuWaKa.....	6
Regionale zeilwedstrijden	7
Sponsor gezocht!!	9
Logo-ontwerp wedstrijd!	10
Oproep.....	11
SCODOKU.....	12
Vakantiewerk op het water.....	13
Recensie Snackbar het Fort	15
Nieuwe baksindeling	20
Ledenadministratie.....	21
Ideeënbus	22
Verjaardagen	22
WWW.PAMPUSGROEP.NL.....	23
Dolfijnenpraat.....	24
Een zaterdag uit het leven van... ..	25
Agenda dolfijnen	26
Zomerkamp (Behind the scenes).....	27
ij-zeilen.....	30
Wist je dat????:	31
Belangrijke telefoonnummers	34

Stafpraat

Het zomerseizoen is helaas alweer bijna ten einde. Eind november/ begin december zullen we de boten weer uit het water gaan halen en verplaatsen naar het fort. Daar zullen we van de winter weer hard aan de boten gaan werken!

In deze In De Peiling zullen we vooral terugkijken op een geslaagde zomer met daarin een aantal leuke activiteiten. Naast de “gewone” zaterdagen waarop we veel gezeild hebben, zijn we natuurlijk twee keer op kamp geweest. We kijken met veel plezier terug op een gezellig ZuWaKa en een zeer geslaagd zomerkamp in de Biesbosch.

Daarnaast zijn er deze zomer tal van andere dingen gebeurd en staat er weer van alles in de planning. Zo zijn de oudere zeeverkeners al onofficieel overgevlogen naar de Wilde Vaart, maar moeten we nog officieel afscheid van ze nemen.

Ook heeft deze zomer weer de vlotenbouwdag in samenwerking met het jongerenwerk uit Weesp/Muiden

plaatsgevonden. Hoogstwaarschijnlijk zal in december weer een activiteit worden gepland in samenwerking met deze organisatie.

Veel leesplezier!



Boten optuigen met zomerkamp

Agenda Zeeverkenners

Hieronder staan de zaterdagen weergegeven waarop iets “speciaals” te gebeuren staat. Als er een zaterdag niet bijstaat, betekent dit dat er gewoon normale opkomst is.

6 oktober Geen opkomst i.v.m ToDeTo Almere

27 oktober Geen opkomst i.v.m Muider
Hardzeildagen

17 November Boten uit het water

Kijk voor de meest actuele agenda: www.pampusgroep.nl

ZuWaKa

Het is misschien al een hele tijd geleden maar toch nog steeds niet vergeten. Het ZuWaKa van dit jaar!

Dit jaar was net als het voorgaande jaar het ZuWaKa op de aquacamping in Almere, met als thema Spionage. Wij waren China en hadden onze sleepboot met een heus Chinees Dak bekleed, ook hadden we een drakenkop gemaakt voor op ons kampterrein. Vrijdagmiddag waren de stafleden al met de sleep naar Almere gegaan, het was heerlijk weer. In Almere was het zelfs zo warm tijdens het opzetten van de tenten dat we maar allemaal als bouwvakkers zonder T-shirt rondliepen. 's Avonds kwamen de kinderen, op vrijdag is er nooit een echt programma voor de jeugd, maar iedereen heeft zich prima vermaakt met o.a. Jumpen en muziek luisteren. Zaterdag 's Ochtends werden er filmpjes vertoond in de grote tent. Het is namelijk zo dat iedere groep een filmpje moest maken met daarin een bepaald onderwerp. Onze opdracht was om een Chinese bruiloft te filmen. Wij hadden een heel mooi filmpje gemaakt maar helaas kon de computer op ZuWaKa ons filmpje niet afspelen. 's Ochtends hebben wij varend stratego gedaan, dat is stratego, maar dan op het water met een vlet met

ondertussen een lekker broodje. Later in de middag was er een roeiwedstrijd waarbij we de halve finale gehaald hadden. 's Avonds was er een nachtspel, wat ook weer erg leuk was.

Zondags begon de dag met een zeilwedstrijd, dat is eigenlijk een beetje standaard, maar wel leuk! 's Avonds kwam de ontknoping van het thema, nu moet ik zeggen dat dit thema zo moeilijk was dat er maar weinig mensen echt snapte hoe het verhaal nu in elkaar zat, maar het was gezellig, daar gaat het om.

Regionale zeilwedstrijden

Na veel wikken en wegen of we wel of niet naar de zeilwedstrijden zouden gaan, hebben we toch besloten om te gaan. De week voor de wedstrijden hebben we geoefend met de start. Dit ging met de 2^e en 3^e poging hartstikke goed!!

Om 07:00 verzamelen op het fort en met 1 bootje richting de Stichtse Brug. We hebben alles mooi uitgekiend en waren mooi op tijd. Na wat tijd te hebben gezeten en gespeeld was het eindelijk tijd om te starten.

En wat gingen ze mooi over de startlijn, de start was echt om van te zoenen. Maar helaas het heeft niet kunnen baten in de rest van de race....We moeten met z'n allen gaan oefenen om de volgende keer wat beter te eindigen.

De staf heeft niet helemaal stil gezeten, wij mochten een boeiboot zijn en moesten alle bootjes strepen die netjes de boeien gerond hadden. De zon brandde en brandde en begon zijn tol te eisen bij de stafleden. Water en nog wat andere onbestemde dingen vlogen heen en weer. Zo had de staf ook weer zijn lolletje. Er kwam zelfs een moment dat de staf onze kinderen gingen wreken. Een of andere gek van een andere groep haalde een stunt uit die niet voor woorden vatbaar zijn, ik geloof dat het duidelijk is geworden dat wij niet van zulke geintjes houden te zien aan de boze gezichten van onze concurrentie.

De dag was al weer zo goed voorbij en de reis terug was begonnen. Met z'n allen op de Aak was het heel gezellig terug varen. Het duurde toch een mooie 2,5 uur om de vertrouwde pier van Muiden binnen te varen. Alle boten

weer netjes op hun plekje en opgeruimd, konden wij weer richting het fort lopen.

Het einde van een mooie dag met een betere zeilprestatie in zicht voor de volgende keer

Groetjes de Staf

Sponsor gezocht!!

De zeilen van de vletjes zijn na 20 jaar wel weer aan vervanging toe. Dit kost best wel wat, en daar hebben we als groep helaas geen geld voor...

Zodoende zijn wij dus op zoek naar bedrijven die ons een setje zeilen willen sponsoren. In ruil daarvoor, behalve onze eeuwige dank, zetten wij de naam van de sponsor op de huik (het dekzeil). Een setje zeilen kost ongeveer € 550,- dus weet je nog iemand, dan horen we het graag!

Logo-ontwerp wedstrijd!

Het logo van onze scoutinggroep is naar de mening van de staf een keer aan verandering toe. Heb jij een goed idee, maak dan een plan en stuur dit ontwerp naar: bartverweij@hotmail.com en wie weet val jij in de prijzen.....



www.pampusgroep.nl



Oproep

Voor o.a. het winteronderhoud kunnen wij altijd allerlei hulpmiddelen gebruiken die door de meeste mensen worden weggegooid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan oude theedoeken, oude dekbedovertrekken maar ook aan blikken en potjes. Mocht u iets over hebben...wij hebben er in de meeste gevallen wat aan!!

Alvast bedankt 😊

Ook spullen waar de dolfijnen leuk mee kunnen knutselen zijn van harte welkom. Denk aan garenklosjes, eierdozen, lege melkpakken enz... Met heel veel "rommel" kunnen we nog best leuke dingen doen!

SCODOKU

I	!					S		C
			C				T	!
					N	I		
	U	!		T			O	
	G	T			S	C		
	O			C	!	U		
	S	O						
T	C	G	O			!		
				U		G		

In elk 3x3 vak staat het woord 'Scouting!'

Vakantiewerk op het water



Er werd me gevraagd om een stukje te schrijven over mijn avonturen deze zomer. Het bevaren van de Noord- en Oostzee in vijf weken. Het temmen van het water en het kotsen op de plee.

Vijf weken lang heb ik op en neer gevaren tussen België en Finland. Dit op de Timca. Een containerschip van Spliethoff B.V. Ik kon kiezen tussen de brug en de machinekamer, omdat op de brug al een andere vakantiewerker werkte en ik het op de brug stiekem wel saai vond, ben ik gaan werken in de machinekamer.

De eerste twee weken waren hard werken. Geen zwaar werken. Alleen maar schoonmaken. Met een emmertje en een lap. Gelukkig vonden ze dat ik maar wat meer moest leren over de motoren. De derde week was dan ook alleen les in moeren, bouten, motoren en sleutelen. Je staat ervan versted hoe veel theorie er achter de

moeren zitten. Heel kort uitgelegd: Als je daar een fout in maakt kan je de motor laten inploderen. Een beetje overdreven natuurlijk. De laatste twee weken moest ik een nieuw lid aan boord inwerken. Een beetje helpen het engels onder de knie te krijgen.

Het leven aan boord is heel anders dan normaal. De dingen die je doet zijn eten, slapen, werken, lezen en tv kijken. Je praat niet veel met de andere mensen aan boord. Als jij wakker bent slaapt bijna iedereen of zijn ze aan het werk. De momenten dat er gelachen kan worden zijn tijdens het eten. Vooral de russen zijn goede grappenmakers.



Bij mijn terugkomst heb ik drie weken gefeest. Je wilt natuurlijk wel iedereen zien die je gemist hebt.

Geert

Recensie Snackbar het Fort

Speciaal voor de nieuwe In De Peiling, het ledenblad van de scoutinggroep Pampus Muiden heeft de heer B. Verweij, gerenommeerd culinair expert, zich bereid gevonden de nieuwe snackbar in Muiden te beoordelen met zijn altijd vriendelijke, doch eerlijke en harde mening.

Zaterdagavond, voor vele gezinnen een vaste prik! De frituur gaat aan, of men trekt in groten getale richting de snackbar op de hoek. Opvallend genoeg is nu juist in Muiden een nieuwe restauratie geopend die alleen op zaterdagavond geopend is. Gelegen in een locatie die niet alledaags is en waar je zeker geen snackbarbezoek van hoogstaand niveau zal verwachten. Toch was dit bezoek en het tot stand komen van deze snackbar iets waar ik naar uit keek.

Restaurant "Snackbar het fort" is nu al twee weken open en tot op heden ontbrak dit nog in mijn beoordelingen van restaurants in de regio. En dat kan natuurlijk niet! Vandaar dat ik zaterdagmiddag als echte liefhebber vanuit Weesp richting het fort in Muiden reed voor een uitgebreid gastronomisch avontuur.

In Nederland zijn naar schatting zo'n 6000 snackbars en cafetaria's. Is er dan nog wel ruimte voor nog een snackbar? Persoonlijk dacht ik van niet. Totdat ik in Muiden kwam. Waar veel restaurants in de regio zich richten op een bepaalde nichemarkt zou je bij een snackbar juist een meer brede segmentatie verwachten. Het leuke van deze snackbar is dat Snackbar het Fort zich juist richt op een duidelijk omschreven groep potentiële klanten. Dit zijn de leden van de scoutinggroep die zich huisvesten in dit prachtige fort.

Na een heerlijk biertje te hebben ontvangen van de aardige bediening kon het smaakfeest beginnen. Het assortiment bestond uit een aantal standaard snacks. Om te beginnen koos ik voor een patatje oorlog. (Ik had niet gedacht dat ik overigens nog ooit deze woorden op een vel papier zou typen vanwege mijn status als culinair expert) De naam van dit patatje met de lugubere toevoeging oorlog is overigens een verwijzing naar het slordige toevoegen van de ingrediënten, alsof het om een slagveld gaat. Het bleek een heerlijk goudbruin, knapperig patatje te zijn, geperfectioneerd door de exact goede toevoeging van de snufjes zout die met uiterste precisie over het geheel werden verspreid.

De eerste keer dat ik mijn patatje in de saus duwde bleek dat we te maken hadden met een heerlijke fritessaus. De emulsie hield beduidend langer op de warme frieten. In tegenstelling tot mayonaise die over het algemeen sneller loslaat. Met de toevoeging van de vierkant gesneden blokjes ui en de curry werd het patatje een ware smaaksensatie.

Na dit patatje was het tijd voor mijn eerste snack. Dit werd een “open been” ook wel “leuning” of “frikadel” genoemd. De langwerpige, donkergekleurde worst werd met uiterst precisie doormidden gebroken. Het bleek namelijk zo te zijn dat er bij elke snack een gratis broodje werd verstrekt. Het knapperige broodje, wat overduidelijk vers was, met daarop de frikadel mocht zelf worden voorzien van de sausen. Het was overduidelijk dat we te maken hadden met een frikadel die uit verschillende ingrediënten bestond. Naar mijn idee waren dit frikadellen bestaande uit ongeveer 40% separatorvlees, en ik dacht ook een kleine toevoeging paardenvlees te proeven. Daarnaast bestonden de leuningen uit water, paneermeel, bindmiddel, kruiden, uien en smaakversterkers.

Na deze twee producten had ik nog wel trek in het een en ander. Het assortiment was van een dermate niveau dat het mogelijk was om nog een ander product te proberen. De keuze was snel gemaakt toen bleek dat er ook hamburgers op speciale wijze bereid werden. Deze werden in tegenstelling tot overige cafetaria's en snackbars in Nederland niet gefrituurd maar gebakken op een george foreman-achtige grill. Deze grill zorgde voor een hamburger met een tosti-achtige smaak. Dit was een duidelijk verrassend effect. Samen met de eerder beschreven sausen vormde dit broodje met een schijf rundergehakt een prima derde gerecht.

Helaas waren er geen toetjes meer beschikbaar, dus moest ik geheel in stijl dit diner afsluiten met een ijskoud biertje. Tijdens dit biertje dacht ik nog eens aan de kritische succesfactoren die duidelijk naar voren komen in het business plan van de jonge ondernemers. De vier pijlers kwantiteit, kwaliteit, prijs en sfeer waarop het businessplan van Snackbar Het Fort gebouwd is vormen een solide combinatie die succes een kans biedt.

Snackbar Het Fort pretendeert niet meer te zijn dan het

is, een restaurant met karakter dat goede gerechten zonder teveel fratsen aan haar gasten presenteert, en een compacte maar wel brede drankkaart voert, gunstig geprijsd met ook een paar echte toppers erop (zoals het Heineken bier). Ik liep dus tevreden de deur uit, terwijl ik inmiddels al besloten had om een keurig rapportcijfer 7,5 toe te kennen. Snackbar Het Fort is zeker één van de betere zaken in Muiden.

Bart Verweij



Nieuwe baksindeling

Elk jaar stellen we aan het begin van het jaar een nieuwe baksindeling op. Wie zit bij wie in de boot en wie zijn de nieuwe bootsmannen en kwartiermeesters. Aangezien de oude bootsmannen en kwartiermeesters ons na het zomerkamp verlaten hebben is dit de bootsindeling voor de komende periode. Geprobeerd is om met iedereen zijn wensen rekening te houden. Mocht er naar jouw mening toch nog iets niet goed zitten. Laat het dan weten aan de staf!

Maeght van Muiden

Tjebbe **Bootsman**

Siebe **Kwartier**

Alex

Laura

Rachel

Berndt

Martin

Haai

Flemming **Bootsman**

Sanne **Kwartier**

Peter

Matthijs

Boy

Micha

Jitse

Ledenadministratie

Scouting Nederland, de centrale scoutingorganisatie van Nederland, gaat ook mee met z'n tijd. Dit betekent dat steeds meer dingen digitaal geregeld kunnen worden.

Een voorbeeld van deze digitalisering is de invoering van een nieuw ledensysteem. Hiervoor hebben wij u laatst gevraagd een nieuw inschrijfformulier in te vullen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kan dat formulier op de website gedownload worden en vervolgens ingevuld geretourneerd worden aan Renske Pels ppels@hetnet.nl of persoonlijk te geven aan Bart Verweij.



Ideeënbus

In het fort is naast de deur van het staflokaal weer de oude en vertrouwde brievenbus geplaatst. Je mag in deze bus van alles gooien. Hierbij kun je denken aan anonieme klachten, ideeën, stukjes voor In De Peiling, ideeën voor in de winter, cadeaubonnen voor de staf ;) ideeën over kamplocaties, klachten over je baksindeling etc. etc.

Verjaardagen

Oktober

Thamar Deuschle 16 oktober

November

Matthijs de Jong 1 november

Tjado Morrema 2 november

Flemming Dokter 12 november

Tjebbe Harte 21 november

December

Sinterklaas	5 december
Nico Dalmulder	20 december

Klopt een verjaardag niet of staat die van jou er niet tussen, zorg dan dat je gegevens kloppen bij de ledenadministratie. Stuur een wijzigingsbericht naar Renske Pels. Email naar: ppels@hetnet.nl

WWW.PAMPUSGROEP.NL

Hallo allemaal, ik hoorde dat sommige ouders nog niet wisten van onze site of dat het adres niet klopte. Het adres is <http://www.pampusgroep.nl>. De site wordt door de verschillende speltakken zelf onderhouden en de agenda is altijd zo actueel mogelijk.

Ook is er na wat problemen met het vorige forum eindelijk een forum dat wel goed werkt. Je kan inloggen met de oude login van de site. Ben je je login gegevens

kwijt stuur dan even een mailtje naar benboogaard@gmail.com en ik zal je gegevens weer opnieuw opsturen. Ook is het mogelijk een nieuwe login te maken op de site. Het forum is erg handig voor activiteiten te regelen of om je mening te geven, vragen te stellen of leuke dingetjes te plaatsen!

Met vriendelijke groet,
Ben

Dolfijnenpraat

Ja ja... Helaas zit het kanoseizoen er al weer op voor dit jaar. Maar gelukkig hebben we deze winter ook nog genoeg leuke dingen in het verschiet.

Zo willen we bijvoorbeeld op kamp (ja... dit keer gaan we echt!). We hebben al een heel leuk thema bedacht. Tevens hebben we weer onze jaarlijkse avondtocht.

Helaas zal Panka er wat minder zijn tot het einde van het jaar. Omdat ze met Roxy op cursus is. Daarna is ze we van de partij (en Rox natuurlijk ook).

Groetjes de Dolfijnenstaf

Een zaterdag uit het leven van...

Lief Dogboek,

Vandaag is het zaterdag. 'S Ochtends wordt ik door mijn Roadie (mijn personeel dus..) uit mijn roxter-suite gehaald.

Vervolgens krijg ik een 3-sterren menu voorgeschoteld. Heerlijke brokken afgemaakt met een toefje danone. Dit alles uiteraard geserveerd in mijn eigen stralend witte bakje, waar ik eerst nog een paar hebbelijke bandleden af moet jagen (lees: de katten)

Dan heb ik nog even tijd om mijn landgoed te inspecteren.

Ondertussen wordt de Mercedes voorgereden. Ik word door mijn personeel ingeladen, op mijn eigen dekentje gezet. En dan gaan we op pad...

Elke week gaan we naar Muiden voor een meet-en-greet met mijn fans. En zoals elke week is het vandaag ook weer lekker druk. De Mercedes staat nog niet stil en ze roepen mijn naam al. Ik stap uit, en daarna is het altijd hetzelfde verhaal: ze willen altijd aan me zitten, aaien, knuffelen enz... Na 2 uurtjes vind ik het wel weer genoeg geweest. En gebied ik mijn personeel mij weer mee

nemen. En dan gaan we weer terug naar onze luxieuze villa in Weesp.

Groetjes Roxy

Agenda dolfijnen

Ons winterprogramma is nog niet helemaal af. Er komen nog wat dingen bij, en voor een aantal dingen moeten we nog de tijden en de plaats enz.. verzinnen.

Data's waar nog niks staat, kun je er van uit gaan dat we gewoon van 10 tot 12 bij het fort zijn

Oktober:

6. helaas geen dolfijnen i.v.m. Todeto

13. Vanaf vandaag weer opkomst vanaf het fort "de westbatterij".

20. Ook vandaag weer opkomst vanaf het fort. Maar neem je rugzak mee!

27. helaas geen dolfijnen i.v.m. de Muiderhardzeildagen.

November:

3. Vanavond gaan we weer onze jaarlijkse avondtocht

doen. Dit begint om 20.00 en duurt tot 22.00. Waar en wat horen jullie nog.

10. Op Kamp!!! We blijven erg dicht bij huis dit keer, namelijk in ons eigen fort.

17. kastanjedorp

24 Installeren!! Iedereen die nog geïnstalleerd moet worden krijgt hier nog een bericht over.

December:

15. Kerstgourmette

Zomerkamp (Behind the scenes)

Zomerkamp, het kamp der kampen voor onze zeeverkenner. Ik kan nu natuurlijk wel een verhaal gaan vertellen over het kamp zelf, maar dat zal al meerdere malen in dit blad staan. Daarom een verhaal over “before” zomerkamp.

Before zomerkamp: Ieder jaar is ons streven zodra het kamp voorbij is zo snel mogelijk een nieuwe locatie te

bedenken voor volgende jaar. Dit is zo omdat je altijd op tijd moet reserveren, wil je een leuke plek hebben. Ed had de Biesbosch bedacht en na overleg met de rest van de staf is deze plek gereserveerd. Een maandje voordat we op kamp gingen zijn we een dagje wezen kijken. Gewoon een bootje huren, een lekker broodje erbij en lekker rondvaren en de boer bezoeken, we wisten dat er niet veel faciliteiten op het eiland waren, maar eigenlijk was het gewoon een boerenweiland met niks. Kortom de weken daarna veel avonden met elkaar vergaderd over hoe en wat we moesten doen met het kamp, leuk is altijd dat het originele idee wel 20x veranderd wordt. Maar dat maakt niet uit zolang er maar een draaiboek is en genoeg ideeën. De zaterdag voor zomerkamp hebben we alle spullen ingepakt, de tenten, gastellen, borden, pannen en bestek zaten allemaal weer in de grote houten kisten die Ed ooit heeft getimmerd. Omdat er woensdag verhuur was moesten we al dinsdag gaan inpakken, we hebben netjes alle boten volgeladen en klaar gemaakt voor de sleep. Donderdag 5 juli zijn we om 7.15 vertrokken en hebben de eerste lichter van de sluis in Muiden gehaald. Ed was deze dag ook jarig, iemand was zo vriendelijk geweest om de sleper te versieren en er allemaal cadeautjes in te leggen. Nu was

de eerste sleepdag niet heel speciaal, gewoon varen, varen, varen en nog eens varen. Ons target was om voorbij de spoorbrug in Arkel te komen, en dit was gelukt. Hierdoor konden wij "normaal" slapen in Gorichem, wat best een leuk stadje is. 's Avonds lekker nasi gegeten (Prefab inc. conserveringsmiddelen) met satéstokjes. Daarna nog even Gorichem in geweest en Ed zijn verjaardag gevierd. De volgende dag om 11 uur weer vertrokken richting de Bieshbosch, helaas waaide het vandaag een stuk harder als de dag ervoor, daarom hadden we een alternatieve route uitgezocht, zodat we minder lang over het Merwede kanaal moesten varen, dit was een hele lange smalle vaart waar toch ook aardig wat golven stonden. Toen we dit kanaal hadden uitgevaren kwamen we op de Merwede uit, de golven vielen hier eigenlijk wel mee, op het kanaal waren ze hoger dachten we, totdat we de bocht om gingen richting de sluis bij Werkendam, dat was even de maagspieren testen. In onze sleper zit je met hoge golven niet zo lekker (is mijn mening) , je kan beter in een vletje zitten. Na nog eens een uur tegen de golven te hebben gebeukt waren we dan eindelijk bij de sluis, eenmaal door de sluis zaten we al in de Bieschbosch en om 16:00 kwamen we aan op het kampterrein.

ij-zeilen

's ochtends vaarden we de haven uit naar het ij-zeilen toe. Het was een beetje bewolkt weer en het waaiden zachtjes. Bij het ij aangekomen wachtte Jelle en Lianne op ons. Toen duurde het niet meer zo lang voordat de wedstrijd begonnen was. Bij de eersten boei hadden heel veel mensen last gelukkig hadden wij er geen last van en konden we hem makkelijk halen met 1 overstag. Toen moesten we een hele stuk om pampus heen helaas viel de wind weg en hebben we een tijdje stil gelegen. Opgeven moment begon het te regenen en niet veel later was er ook weer een beetje wind. We moesten opkruizen om bij de finish te komen. Vlak voor de finish lag een boot en wij vaarden er naast maar hij zou net de finish kunnen halen en wij moesten nog een overstag maken. Die overstag deden we en op dat moment draaiden de wind en wij vaarden zo voor hem langs over de finish en hij werd weer terug geblazen. Het duurde 3 kwartier voordat hun de finish gehaald hadden zij kregen ook de troost prijs. Bas dacht dat we 2^{de} geworden waren maar bij de prijs uitreiking hoorden we dat we eerste plaats hebben behaald met zijn allen dat is niet slecht met 3

nieuwe mensen zonder ervaring op de Jan Krul.

Edwin

Wist je dat????:

- We eerst niet zeker wisten of er al wist je datjes in de Peiling stonden?
- Sanne onze Pirel wordt??
- Er bij het verhuur vandaag iemand rondloopt die verdacht veel op Cian lijkt... Alleen hij heeft wel een vriendinnetje
- Laura en Rachel Wouter keihard aan het verslaan zijn met pesten (kaartspelletje)
- De wilde vaart een snackbar begonnen is?
- deze erg goede zaken doet?
- Carlos zijn beeldscherm (van zijn telefoon) stuk is?
- Dat deze niet verzekerd is, en donaties van harte welkom zijn...
- Jelle B. en Lianne NIET gaan samenwonen?
- Jelle B. zijn vaarbewijs heeft gehaald?
- Pascal een schattig klein neefje heeft gekregen, en nu dus voor het eerst oom is geworden.
- Cees supersnel kan rennen?
- Roxy als derde beste is geëindigd bij haar vorige examen (en er maar 4 honden waren...)

- De pampus dit jaar met wel 3 boten meedoet aan ToDeTo?
- Laura veel te fanatiek is met spelletjes...
- Laura eigenlijk een jongentje is ?
- Pascal en Lisanne gaan OOK NIET samenwonen.
- Rachel en Joelle erg veel op elkaar lijken.
- Geert een nieuwe zeiljas heeft gekocht, en daar veel te veel voor heeft betaald?
- Mark echt eens ernstig naar de kapper moet!!
- Mark en Sanne al super lang, superdikke verkering hebben?
- Sanne het trouwens ook met Nico doet?
- En met Carlos...
- De heren-wc ernstig stuk is?
- Wouter in de mol woont?
- Bart is pasgeleden jarig geweest, en heeft een heel leuk feestje gegeven?
- De auto van Thamar en Ed Guus heet?
- Iemand een bierglas op de voorruit van Guus heeft gegooid, en er nu een soort spinnenweb in zit?
- Bart de triatlon van Weesp helemaal heeft afgemaakt?
- Net als de vader van Cees?
- De staf nu al moet gaan nadenken over pooltocht

(waar, thema... enz)

- Thamar een beetje hoofdpijn begint te krijgen van het verzinnen van zoveel zinloze wist je datjes?
- De poes van Ben en Kim niet meer in een bench hoeft, omdat zijn pootje weer helemaal genezen is?
- De wilde vaart eerste is geworden bij het IJ-zeilen?
- De dolfijnenleiding (-Panka) echt heel goed geholpen is bij het opruimen van de kanonnenremise?
- Het broertje van Tjado eigenlijk Mormel heet?

Belangrijke telefoonnummers

Dolfijnen leiding

Panka	06-28835384
Pal	06-49636616
Balder	06-38026568
Ottilius	06-50596824
Otak	06-40467386
Hobbe	06-52390975 ok

Zeeverkeners leiding

Ben Boogaard	06-51903061
Bart Verweij	06-13843509
Kimberley Jenkins	06-42503142
Wouter Sander	06-27405588
Rienk Zevering	0294-417788

Wilde Vaart begeleiding

Bas Krom	06-23767329
Pascal Soonius	06-47410088



Tot de volgende keer maar weer!